

Tunnels en het volksleven in steenbakkerijgehucht Noeveren

Start je bezoek aan het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen en geniet van dit historisch pareltje steenbakkerijerfgoed. Loop vervolgens naar knooppunt 329. Al kuierend door de steenbakkerijrelicten leer je het leven in de **steenbakkersgehuchten Noeveren en Hellegat** kennen. Een beetje avontuur is nodig om de tunnels te ontdekken. Voor buggy's en rolstoelen stellen we een alternatief voor. De hond gaat zeker graag mee op stap aan de leiband. Steenbakkerscafé de Koophandel zorgt met plezier voor een streekbierdje en wat folklore op het einde van je wandeling.

Praktische info

Start- en eindpunt: Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen (EMABB), Noeveren 67. Met de auto? Parkeren kan vlakbij EMABB.

Lengte: 4 km

Niet geschikt voor buggy's en rolstoelen bij het afwijkend traject.

Alternatief wel aangegeven in de tekst!

Honden welkom aan de leiband.

Knooppunten:

329 - 246 - 154 - 153

302 - 301 - 304 - 300

245 - 328 - 329



Zin in meer?

Surf naar www.toerismerupelstreek.be voor leuke wandel- en fietstips in de Rupelstreek of contacteer ons voor info op maat: info@toerismerupelstreek.be - T 03 880 76 25

- 1 Startpunt is de voormalige steenbakkerij Lauwers waar nu het **Ecomuseum en archief van de Boomse Baksteen** is gevestigd. Het houten vakwerkhuisje aan de straatzijde is vermoedelijk de 18^{de} eeuwse werkplaats waar de schrijnwerker houten mallen, gebruiksvoorwerpen en constructiehout vorm gaf voor de steenbakkerij. Aan de linkerzijde zijn ook authentieke arbeidershuisjes bewaard -met gemeenschappelijke buitentoiletten- en de paardenstal, nu in gebruik als museumcafé. Meest in het oog springt rechts de lange ringoven, die via een ondergronds kanaal is verbonden met de schoorsteen aan de overkant van de straat. Binnenkort worden deze laatste gerestaureerd en zal je tot boven in de schoorsteen kunnen klimmen om over Noeveren en de Rupel te kijken. De schrijnwerkerij zal na restauratie dienst doen als permanent geopend toeristisch infopunt.
- 2 Café **de Koophandel** is een authentiek steenbakkerscafé waar de mannen van 't geleeg hun pintje kwamen drinken. Het café ging drie generaties van moeder op dochter over. Een streekbiertje proeven na de wandeling? Meer dan welkom.
- 3 Hier heb je een mooi zicht op de **gerestaureerde site** van steenbakkerij Frateur. Bekijk gerust eens het **grondplan** en de informatie op het bord. Later op de wandeling heb je een **panoramisch zicht** over de site van bovenop de tunnel.
- 4 Even zoeken maar je vindt zeker de **aanwijzing** voor de machinale steenbakkerij **Peeters-Van Mechelen**. Ook hier legt een **bord** uit wat er zo innovatief was aan deze 'mekanieke' steenbakkerij.
- 5 Houd even halt op de kleine parking en bekijk het steegje én de straat. Valt er iets op? Iedereen kent deze steeg als de **'Averrechtse Root'**, de straat waar de voordeur van de huizen aan de achterzijde staat. Zo waren de steenmakers en hun familie 's morgens sneller op hun werkplek op 't geleeg en hoefden ze niet rond te gaan.
- 6 Je bent nu in de **dorpskern** van **Hellegat**. Noeveren (Boom) en Hellegat (Niel) zijn typische steenbakkersgehuchten. Ze vormden samen één parochie om het zielenheil van de arbeiders te bewaken. Er was een kerk, een pastorie, een jongens- en een meisjesschool en enkele winkels. De straat Hellegat leidde vroeger naar een veerdienst over de Rupel naar de vliet van Eikevliet in Klein-Brabant.
- 7 Bezoekerscentrum **Natuur.huis de Paardenstal** is een tussenstop waard. De site werd net gerestaureerd en het buitenplein heringericht. Hier werden de paarden gestald van steenbakkerij De Neef-Landuydt. Naast het huis zie je een gerestaureerde tunnelboog. Kijk ook even links naar de mooie **muurschildering** van street artist DZIA. Het is een eerbetoon aan de vele steenbakkerijpaarden die de trekkracht leverden voor het vervoer van klei en stenen. Nu loop je natuurdomein **Walenhoek** in, spontaan ontstaan in de voormalige kleiputten. Hier kan je genieten van de natuur en de rust.
- 8 Van knooppunt 304 naar 300 loop je parallel aan de spoorlijn. Onder deze spoorlijn zijn **drie tunnels** bewaard. De middelste en grootste tunnel is best indrukwekkend. Een opmerkelijk oog ziet wie hem heeft gebouwd en wanneer. De laatste tunnel wordt nu gerestaureerd tot een wandelverbinding en een ecologische corridor.
- 9 Op dit **panoramisch uitkijkpunt** heb je een prachtig zicht op de gerestaureerde steenbakkerij Frateur. Je staat nu bovenop de tunnel. Vooraan rechts tegen de straat zie je de machinehal met schoorsteen van de stoommachine.
Bij droog weer: wandel terug tot aan de bushalte en daal langs de overzijde naast huis nr 266 af naar beneden en volg je weg naar rechts (het fijne bruine lijntje op de kaart). Al snel zal je rechts zowel de tunnel van steenbakkerij Frateur als even verder de tunnel van steenbakkerij Lauwers zien. Hier kan je doorlopen en het pad schuin links volgen tot je terug bij EMABB en café de Koophandel bent.
Bij nat weer: volg de route richting knooppunt 329 via de afdaling en een speelpleintje met een oude kleibagger. Met buggy's of rolstoel neem je de afdaling niet, maar ga je rechtdoor tot aan knooppunt 329 en zo weer naar EMABB.

